

Den Sidste Profet

Universets Skaber, Allah, har siden profeten Noahs tid fred være med ham (herefter fvmh) sendt budbringere som en retledning til menneskene. Alle med det simple budskab, ikke at tilbede andre end Allah alene inden for rammerne, af det i åbenbaringerne tilladte. Som muslim skal man tro på alle Allahs profeter. Allah Den Almægtige siger:

"Budbringeren (Muhammad) tror på det, som er blevet åbenbaret for ham fra hans Herre, og (ligeså gør) de troende. Hver og én tror på Allah og Hans engle og Hans bøger og Hans budbringere – (de siger) vi gør ingen forskel på nogen af Hans budbringere -og de siger: 'Vi hører, og vi adlyder. (Vi beder om) Din tilgivelse Vor Herre. Hos dig er slutningen!'"
(Koranen, 2:285)

I dag er det dog Profeten Muhammads budskab (fvmh), der skal følges, da Allah Den Fuldkomne siger:

"I dag har Jeg gjort jeres religion fuldkommen for jer og fuldendt Min Velsignelse over jer og valgt Islam som jeres religion."
(Koranen, 5:3)

Profeten Muhammad (fvmh) var den sidste af Allahs profeter, også kaldet Profeternes Segl. Om sin status blandt profeterne har Profeten Muhammad (fvmh) sagt:

"Mit eksempel blandt profeterne er ligesom en mand, der har bygget et hus smukt og fuldendt på nær én murstens plads, der står fri. Folk betragter denne bygning og bliver betaget af den og siger: 'Hvis bare pladsen for denne sten var blevet fyldt ud'. Og min plads blandt profeterne er ligesom pladsen for denne sten."

Og Allah Den Vise siger:

"Og vi har ikke sendt dig (Muhammad) som andet end en barmhjertighed for alle skabninger."
(Koranen, 21:107)

Religionen i Arabien omkring år 600 var baseret på profeten Abrahams monoteistiske religion (fvmh). Religionen var dog blevet udvandet i en sådan grad, at der rundt om Kabaen var opstillet 360 idol-statuer, som mekka-boerne og de tilrejsende pilgrimme brugte som mellemlid i tilbedelsen af Allah. Kabaen, Det Hellige Hus, blev rejst af profeten Abraham (fvmh) og hans søn profeten Ismail (fvmh), og pilgrimsfærden til Kabaen har lige siden været pålagt de, der fulgte profeten Abrahams religion (fvmh). Det er også interessant at vide, at Allah også er Den Ene Sande Guds personlige navn på aramæisk, profeten Jesus sprog (fvmh), et søstersprog til arabisk. Arabernes væremåde før Profeten Muhammads tid (fvmh) var meget barbarisk, og de sloges over de mindste ting, eksempelvis over at en kamel fra én stamme græssede på en anden stammes jord. Dette førte ofte til krige, der varede flere år og kostede mange liv. Det præislamiske Arabien var bl.a. kendt for den onde forbrydelse at begrave pgebørn levende, fordi de blev anset for værende en skam for familien. Kvinder var en markedsvare og blev betragtet som et stykke livløst ejendom. Det var bl.a. disse forhold, Profeten Muhammad (fvmh) blev sendt for at

ændre. Han har sagt:

"Den, som opdrager to piger, han og jeg vil være i Paradis som disse (han samlede sin pegefinger og langefinger)."

Og:

"Den bedste af jer er den, der er bedst over for sin husholdning, og af jer er jeg den bedste over for min husholdning."

Profeten Muhammad (fvmh), søn af Abdullah, søn af Abdul-Muttalib var allerede fra sin barndom ikke ligesom dem omkring ham. Han var kendt for ikke at bande eller tale i grov tone; han var kendt for ikke at drikke alkohol eller spille hasard. Hans ærlighed oversteg langt andre menneskers, og han blev kendt som Sadiq Amin (den ærlige og troværdige). Profeten Muhammad (fvmh) var forældreløs. Han mistede sin far allerede før sin fødsel, og sin mor, da han kun var 6 år gammel. Profeten Muhammad (fvmh) boede, fra han var 6-12 år hos sin hjertevarme bedstefar Abdul-Muttalib. Da denne døde, overtog Profeten Muhammads (fvmh) onkel, købmanden Abu Talib, ansvaret for ham. Det var gennem denne onkel, at Profeten Muhammad (fvmh) lærte købmandskabet, der skulle blive en del af hans levebrød, indtil han blev profet i år 610 i en alder af 40 år.

En dag i Ramadan måned (den 9. måned i den arabiske kalender), mens Profeten Muhammad (fvmh) sad i Hiraa-hulen, som han ofte gjorde, og reflekterede og bad til Allah, kom en engel til syne foran ham. Dette var Ærkeenglen Gabriel (fvmh), den samme engel, der havde bragt åbenbaringer fra Allah til de tidligere profeter såsom profeten Jesus (fvmh) og profeten Moses (fvmh). I en tordnende stemme kommanderede englen Profeten Muhammad (fvmh): "Læs!" "Jeg kan ikke læse", svarede Profeten Muhammad (fvmh) ærligt (han kunne hverken læse eller skrive). Englen tog derefter fat i Profeten Muhammad (fvmh) og klemte ham så hårdt, at han blev forpustet. Gabriel (fvmh) sagde igen: "Læs!". Profeten (fvmh) svarede: "Jeg kan ikke læse". Gabriel (fvmh) klemte nu Profeten Muhammad (fvmh) hårdere end før og gav derefter slip på ham og sagde de ord, der ville blive husket som de første ord i den sidste række af åbenbaringer til menneskeheden:

"Læs! I din Herres Navn, som har skabt alt, der eksisterer. Han har skabt mennesket fra en blodklump. Læs! Og din Herre er Den Mest Gavnfulde, Som lærte os ved pennens hjælp. Han har lært mennesket dét, som det ikke vidste."

(Koranen, 96:1-5)

Det var det endelige og mest fuldkomne budskab, i sandhed en vejledning for alle menneskets affærer. Og det var Profeten Muhammad (fvmh), der var udvalgt til at sprede dette gode budskab. Budskabet er tydeligt i Korankapitlet Al-Ikhlaas. Det kapitel som Profeten Muhammad (fvmh) har sagt rummer en trediedel af Koranens budskab. Allah Den Althørende, Altseende siger:

"Sig: Han er Allah, Den Eneste Ene, Den Absolutte, Uafhængige. Han føder ingen, og ej heller er Han født. Og ingen er Hans lige."

(Koranen, 112)

Profeten Muhammads karakter (fvmh) var en af grundene til udbredelsen af det noble budskab. Som tidligere nævnt bandede han aldrig, ej heller talte han dårligt om nogen.

Som Allahs profet beordrede han alle muslimer til at praktisere dette i deres dagligdag. Det er derfor, at vi finder, at løgn og bedrageri er forbudt i Islam. Om dette har Profeten (fvmh) sagt:

”At lyve fører til modbydelighed, og modbydelighed fører til helvede.”

Koranen og Profetens (fvmh) sædvane er fyldt med henvisninger til den troendes karakter. Profeten Muhammad (fvmh) har sagt:

”For den, der tror på Allah og den yderste dag: Før god tale, eller ti stille.

For den, der tror på Allah og den yderste dag: Vær god overfor naboen.

For den, der tror på Allah og den yderste dag: Vær gæstfri overfor gæsten.”

Profeten Muhammad (fvmh) blev ved flere lejligheder tilbudt rigdom, magt og smukke kvinder af mekka-boerne, hvis bare han opgav profetskabet. Dette afviste Allahs budbringer (fvmh). Det er værd at bemærke, at Profeten Muhammad (fvmh) umiddelbart ikke havde noget materiel udbytte af sit liv som profet. Han dedikerede al sin energi og brugte 23 år af sit liv på at sprede budskabet om underkastelsen af Allah alene. Det var ikke en nem opgave, tværtimod er det uden tvivl den største udfordring et menneske kan komme ud for. Selv under de sværeste situationer udviste Profeten Muhammad (fvmh) tålmodighed, barmhjertighed, bekymring og omsorg for menneskeheden. Ikke en dag gik uden, at Profeten Muhammad (fvmh), før solen gik ned, havde givet de værdier han måtte have modtaget i gave eller som andel i krigsbytte væk. Faktisk betød dette, at han ofte blev nødt til at ofre sig selv og sin familie på bekostning af de, som led endnu mere. Hans kone Aisha (må Allah være tilfreds med hende) har fortalt:

”... tre på hinanden efterfølgende dage ville passere uden, at Muhammads familie fik fyldt deres maver helt.”

Da Profeten Muhammad (fvmh) døde, efterlod han intet jordisk gods, men derimod et fuldendt budskab og et liv levet som et eksempel til efterfølgelse. Han sagde selv:

”Jeg blev sendt, især for at fuldende (og være et eksempel på) de perfekte manerer.”

Og Allah Den Taknemmelige siger om ham:

”I Allahs budbringer har I sandelig et godt eksempel at følge, for de der håber på Allah og den Yderste Dag og lovpriser Allah meget.”

(Koranen, 33:21)

Med lederskab og sejr kommer berømmelse, men berømmelsen påvirkede ikke Profeten Muhammad (fvmh), hvis eneste mål var at etablere Allahs religion på jorden. Hans position som en budbringer af Allah blev ikke overdrevet, og hans insistensen på at være en almindelig dødelig ligesom andre var bestemt. Profeten Muhammads ønske (fvmh), om at fremhæve at Allah Den Evige Alene fortjener tilbedelse, blev gang på gang slået fast. Det er bl.a. derfor, at han beordrede sine efterfølgere til ikke at lave billedlige efterligninger eller statuer af ham. Dette forbud omfatter også andre profeter, samt andre mennesker og dyr. Ligeledes gjorde Profeten Muhammad (fvmh) det forbudt for muslimer at gøre hans grav og andres grave til genstand for tilbedelse.

Det er dog ikke kun Koranen, der taler om Profeten Muhammad (fvmh). I Det Gamle Testaments 5. Mosebog kapitel 18 vers 18-19 står der: ”Jeg vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge Mine ord i hans mund, og han skal sige dem alt, hvad Jeg byder ham! Og enhver, der ikke vil høre Mine ord, som han taler i Mit navn, ham vil Jeg kræve til regnskab.” Der bliver refereret til en profet som Moses. Der er ikke to profeter, der ligner hinanden mere end profeten Moses og Profeten Muhammad, fred være med dem. Begge bragte en betydelig ny lovgivning med sig, og blev profeter da de var 40 år, begge stod overfor deres fjender og besejrede dem mirakuløst, begge havde en naturlig fødsel og en naturlig død, begge blev begravet, havde familie, og blev anerkendt som profeter og statsmænd, og begge måtte flygte med deres folk fra sammensværgelser om at myrde dem.

Den britiske filosof, Thomas Carlyle, vinder af nobelpris for hans bog ”The Heroes” skriver: ”Det er en stor skam at lytte til beskyldningen om, at Islam er en løgn, og at Muhammad var en falskner og en bedrager. Vi så, at han urokkeligt forblev stående på sine principper med fast beslutsomhed; venlig og gavmild, medlidende, from, retskaffen, med virkelig manddom, hårdtarbejdende og oprigtig. Foruden alle disse egenskaber var han skånsom mod andre, tolerant, venlig, munter og prisværdig og nogle gange ville han spøge med eller drille sine ledsagere. Han var retfærdig, sandfærdig, klog, ren, storsindet og nærværende; hans ansigt var strålende, som hvis han havde lys indeni til at oplyse den mørkeste nat; han var en stor mand af natur, som ikke blev undervist i en skole eller opfostret af en lærer, da han ikke havde brug for noget af dette.”

Allah Den Mest Retfærdige siger:

„Og den som modsætter sig budbringeren efter, at den rette vej er blevet vist for ham, og følger (en) anden end de troendes vej, ham lader Vi følge, det han selv har fulgt, og udsætter ham for helvede – hvilken ond slutning.“
(Koranen, 4:115)

Det mindste du kan gøre, som et tænkende menneske, er at standse op et øjeblik og spørge dig selv: Kan disse udsagn, som lyder så ekstraordinære og enestående virkelig være sande? Antag at de er sande, og at du ikke ved hvem denne mand, Profeten Muhammad (fvmh), er eller ikke har hørt om ham, er det så ikke på tide at reagere på denne udmærkede udfordring og bruge endnu et øjeblik på at lære denne mand og hans budskab at kende? Det vil ikke koste dig noget, men det kan være, at det bliver begyndelsen på et helt nyt kapitel i dit liv.

Allah Retlederen siger:

„Vi vil vise dem Vores Tegn i universet og i dem selv, indtil det står dem klart, at dette er sandheden.“
(Koranen, 41:53)